

# IN DE BUURT

*De maandelijkse nieuwsbrief van*



## Wegwijs in Welzijn,

Je hebt (of iemand uit de buurt) een vraag op het gebied van meedoen, gezelschap, activiteiten, vrijwilligerswerk, mantelzorg of zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar je hebt geen idee waar je zou moeten aankloppen?

Dan ben je bij Welzijn Putten op het juiste adres!

Je kunt je vraag stellen per telefoon, per mail of het formulier op onze website in te vullen door rechtsboven te klikken op '**Wegwijs in Welzijn**'. Een medewerker van Welzijn Putten neemt dan contact met je op voor het maken van een afspraak.

Omdat we al zoveel jaar actief zijn in Putten hebben we een goed beeld van wat er allemaal kan en niet kan. Soms kan het ook zijn dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie, maar dat scheelt je in ieder geval een hoop zoekwerk.

Ook wanneer je als organisatie of vereniging in Putten een vraag hebt waar je niet uitkomt of advies nodig hebt, denken we graag met je mee. Bijvoorbeeld over hoe je ouderen kunt bereiken of hoe je nieuwe vrijwilligers kunt vinden of juist vasthouden.

Wegwijs in Welzijn is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0341-357078 voor zowel inwoners als organisaties. Of loop gewoon bij ons binnen, we zitten in Stroud aan de Brinkstraat 91.

### IN DIT NUMMER

**WEGWIJS IN WELZIJN,  
DENKT GRAAG MET JE  
MEE.**

**NL DOET!  
11 & 12 MAART 2022**

**EVEN VOORSTELLEN:  
BURENHULP MONIQUE**

**CHOCOLA VERGETEN!**



## NL Doet!

Volgende week is weer NL doet waarbij de **handen uit de mouwen** worden gestoken.

Lijkt je het leuk om te zien waar ze dit jaar in Putten extra handen kunnen gebruiken of wil je zelf nog een klus aanmelden?

Klik dan snel op deze link:  
**[www.NLdoet.nl](http://www.NLdoet.nl)**

## Even voorstellen!

**Ik ben Monique Elbertsen en woon met mijn man sinds 2 jaar aan de Brinkstraat. We hebben samen 2 dochters van 28 jaar en 25 jaar.**

Mooie ervaring?

Ik ken 2 oudere dames van 87 en 92 uit een andere straat waar ik hulp aan bied in de vorm van een bezoekje om een praatje te maken, want ze voelen zich soms best weleens eenzaam en ik breng er ook vaak warm eten heen, dit waarderen ze enorm.

En ik word er zelf ook blij van :)



TIP: BLIJF NAAR ELKAAR  
OMZIEN JONG & OUD!

## CHOCOLA VERGETEN!

*Welzijn Putten kreeg een oudere mevrouw radeloos aan de telefoon omdat er grofvuil in de tuin stond wat weg moest, maar niemand kon haar hierbij helpen. Toen de dichtstbijzijnde burenhulpsters Hanneke en Edgar (Buizerdstraat) gebeld en dit was haar ontroerende reactie na afloop:*

*'Wil jullie bedanken voor de geweldige hulp gisteren om het mogelijk te maken mijn grofvuil aan de straat te zetten. Dank jullie. Zo vreselijk lieve mensen! Ik had chocola voor ze gekocht, maar helemaal vergeten het te geven.'*